



12 april 2026

Voorganger: Ds. P. den Hollander
Organist: Mevr. Willy Misker

Wit

*Wit is de kleur van de vreugde,
wit is de kleur van het nieuwe leven.*

DIENST DER VOORBEREIDING

Welkom en mededelingen

Intochtslied (staande) 630 : 1, 2 .

*Sta op! Een morgen ongedacht,
Gods dag is aangebroken,
er is in één bewogen nacht
een nieuwe lent' ontloken.
Het leven brak door aarde en steen,
uit alle wond'ren om u heen
spreekt, dat God heeft gesproken.*

*Hij heeft gezegd: Gij mens, kom uit,
open uw dode oren;
kom uit het graf dat u omsluit,
kom uit en word geboren!
Toen heeft zich in het vroegste licht
de nieuwe Adam opgericht,
ons allen lang tevoren.*

Bemoediging en groet (staande)

Drempelgebed

Lied 81: 1, 2 en 4.

*Jubel God ter eer,
Hij is onze sterkte!
Juich voor Israëls Heer,
stem en tegenstem
springen op voor Hem
die ons heil bewerkte.*

*Laat de harpen slaan,
klinken de trompetten.
Vier bij volle maan
met muziek en mond
een hernieuwd verbond
volgens oude wetten.*

*God heeft ons gezegd
nooit gehoorde dingen.
Heilig is 't en recht
nu en te allen tijd
Hem die ons bevrijdt
vrolijk toe te zingen.*

Gebed voor de nood van de wereld (Kyriëgebed)

Loflied 630 : 3 en 4.

*Al wat ten dode was gedoemd
mag nu de hoop herwinnen;
bloemen en vogels, – alles roemt
Hem als in den beginne.
Keerde de Heer der schepping weer,
dan is het tevergeefs niet meer
te bloeien en te minnen.*

*Sta op! – Hij gaat al voor ons uit,
de schoot van 't graf ontkomen.
De morgen is vol nieuw geluid, –
werp af uw boze dromen.
Waar Hij, ons hoofd, is voorgegaan,
is voor het lichaam nu vrij baan
naar een bestaan volkomen.*

DIENST VAN HET WOORD

Lied 113 uit Zingenderwijs om de opening van het Woord

*O Schepper, Bron van eeuwig licht,
wij komen voor uw aangezicht:
Vuur van uw vlam verspreiden wij,
Geef dat uw licht hier met ons zij.*

Lezing Joh. 20 : 19-25.

Lied 620 : 1, 6 en 7.

*Hoor aan, gij die Gods kind'ren zijt:
der heem'len hoogste majesteit
verrees vandaag in heerlijkheid.
Halleluja.*

*Aan de discipelen bijeen
was 't Christus zelve die verscheen
en vrede wenste als voorheen.
Halleluja.*

*t Bericht werd Thomas ook gedaan.
Hij hoorde het vol twijfel aan
dat Jezus zou zijn opgestaan.
Halleluja.*

Lezing Joh.20: 26-31.

Lied 620 :8, 9 ,10,11 en 12.

*- Zie Thomas, mijn doorboorde zij,
mijn handen, voeten allebei,
en twijfel niet, geloof in Mij.
Halleluja.*

*De wond van spijker en van speer
zag hij en twijfelde niet meer,
maar stamelde: Mijn God en Heer.
Halleluja.*

*Zalig wie niet getwijfeld heeft,
niet ziet en toch zich overgeeft,
zijn deel is dat hij eeuwig leeft.
Halleluja.*

*Wij vieren 't feest van Pasen weer,
en brengen alle lof en eer
aan onze opgestane Heer.
Halleluja.*

*Voor alles wat Hij heeft gedaan,
roepen wij God ootmoedig aan
nu onze Heer is opgestaan.
Halleluja.*

Prediking

Lied 659 : 1 , 2, 3 en 6.

*Kondig het jubelend aan,
laat het de windstreken horen,
doe het de aarde verstaan:
God heeft ons wedergeboren!*

*Zing met een juichende stem,
adem weer opgetogen,
dit is Jeruzalem,
ere zij God in den hoge!*

*Hier heeft de Heer ons geleid,
hier doet Hij Israël wonen
uit de ellende bevrijd,
God zal het lijden ons lonen.*

*daaruit ontspringt ons bestaan,
zo zijn wij wedergeboren!
Kondig het jubelend aan,
laat heel de wereld het horen!*

DIENST VAN GEBEDEN EN GAVEN

Geloofsbelijdenis

Wij geloven in God, die deze wereld heeft gemaakt
en mensen blijft zoeken, ook als wij verdwalen.

Wij geloven in Jezus, die liet zien wie God is:
Niet afstandelijk of hard, maar dichtbij, bewogen en vol genade.

Wij geloven dat zijn leven niet voorbij is,
maar dat zijn Geest nog altijd werkt in mensen, in stilte, in moed,
in vergeving en in nieuwe kansen.

Wij geloven in de Heilige Geest, die ons in beweging zet,
Ons troost als het donker is, ons wakker schudt als we vastlopen,
en ons verbindt met god en met elkaar.

Wij geloven in de kerk, niet als perfecte plek,
maar als gemeenschap van mensen die zoeken, twijfelen,
hopen en samen leren leven uit geloof.

Daarom willen we leven met open handen,
Met aandacht voor elkaar, met zorg voor de aarde,
en met vertrouwen op Gods toekomst. **Amen**

Gebeden

Inzameling van de gaven: 1^e Diaconie
2^e Pastoraat en Eredienst

Slotlied (staande) 663 ; 1 en 2.

*Al heeft Hij ons verlaten,
Hij laat ons nooit alleen.
Wat wij in Hem bezaten
is altijd om ons heen
als zonlicht om de bloemen
een moeder om haar kind.
Teveel om op te noemen
zijn wij door Hem bemind.*

*Al is Hij opgenomen,
houd in herinnering,
dat Hij terug zal komen,
zoals Hij van ons ging.
Wij leven van vertrouwen,
dat wij zijn majesteit
van oog tot oog aanschouwen
in alle eeuwigheid.*

Zegen (staande)

415:3

Amen, amen, amen!
Dat wij niet beschamen
Jezus Christus onze Heer,
amen, God, uw naam ter eer!

Orgelspel

Uitgangscollecte: Onderhoud gebouwen

Na de dienst is er gelegenheid om koffie te drinken in de lokalen achter de kerk

Nieuwsbrief

Omzien naar elkaar

Dhr. J. Harms, Leemweg, is opgenomen in het Scheperziekenhuis.

Dhr. A. Guit, Van Ekelenburgstraat, verblijft in de Horst, Rondweg 97, 7825 TC Emmen.

Mw. J. de Vries-Gankema, Kennedystraat, verblijft in de Bleerincq, Spehornerbrink 1, 7812 KA Emmen.

Ons leven kan zomaar een onverwachte wending nemen door ziekte of een moeilijk boodschap van de arts, door verlies of gebroken relaties. Dan hebben we Gods liefde en draagkracht nodig. Dan hebben we de andere mens nodig om verder te kunnen. Een mens die de weg gaat van Jezus in zorg en omzien naar elkaar. Zoals Toon Hermans het verwoordt in dit gebed:

*Heer, geef mij de genade
om mijn medemens te zien
met de ogen van de liefde.
Maak mij nederig en onbaatzuchtig.
Want alleen langs deze weg
kom ik uit bij de anderen
die mijn liefde nodig hebben.*

Open inloop / spreekuur bij ds. Gerda van Vliet

Dinsdagmiddag van 12.30 – 14.00 uur bent u van harte welkom bij mij in de consistorie van de Zuiderkerk. Om even bij te praten of om wat met mij te delen of gewoon voor de gezelligheid.

Bloemen

De bloemen worden gebracht door: Mevr. Reuvekamp.

Vorige week zijn de bloemen gebracht naar:

Ds. Elly Wisselink, Dedemsvaart

40-dagertijd project 2026, Kerken met Vaart:

Stichting Wensambulance Noord Nederland

De veertigdagenactie voor Stichting Wensambulance Noord Nederland heeft bij de Zuiderkerk het mooie bedrag van €1456 opgebracht. Een prachtig resultaat. Binnenkort hoort u wat de totale opbrengst is van alle Kerken met Vaart samen. Het volledige bedrag zal op zondag 3 mei worden overhandigd tijdens een KMV-dienst in de Kruiskerk Klazienaveen aan de Stichting. Hartelijk bedankt iedereen voor uw bijdrage. De Diaconie

Duiven vouwen,

Iedere dinsdagmiddag willen we duiven vouwen voor Pinksteren. We beginnen om 14.00 uur en eindigen om 16.00 uur. 's Avonds gaan we ook vouwen van half 7 tot half 9. Bent u verhinderd, maar wilt u graag meedoen? Op 14 april gaan we s middags weer vouwen.

Zondag 19 april is de collecte bestemd:

Voor kindersandalen voor gehandicapte kinderen in Gambia die leren lopen met hulpmiddelen (zie zuiderklanken) Tieme Mennink zal dan hierover vertellen. We hopen op een mooi bedrag de diaconie.

INBRENG DAGEN ROMMELMARKT

U kunt uw spullen inleveren op de derde zaterdag van de maand (alleen april en mei) achter de kerk bij de loods.

Zoals al aangegeven, GEEN bankstellen, koelkasten of andere grote artikelen. Wilt/kunt u meehelpen bij de verkoop, catering, of andere ondersteuning op de markttag, geef u dan op bij onderstaande personen

Paul den Hollander

Christiaan Douma

Cor Flokstra.

Weeksluiting Oldersheem.

Vrijdag 17 april is er een weeksluiting in Oldersheem.

Aanvang: 19.00 uur

Zondag 19 april

Voorganger: Ds. G.W. Van Vliet

Organist: Mevr. Willy Misker

Collecten: 1° Diaconie 2° Pastoraat en Eredienst

Uitgang: Onderhoud gebouwen

Zuiderkerk op internet: www.pknav.nl (website)

Nieuwsbrief@pknav.nl (kopij Nieuwsbrief)